

ABC ENVISION JORDANIË

SAMENVATTING

Als gevolg van de (burger)oorlog in Syrië, zijn er vanaf 2011 miljoenen inwoners gevlucht uit hun woonplaats. Een groot deel verblijft nog in Syrië, maar ook ongeveer 4 miljoen zijn uitgeweken naar de naaste buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. In Jordanië zijn er naar schatting meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen.

Een deel van de vluchtelingen verblijft in een vluchtelingenkamp, de meesten echter zijn terecht gekomen in één van de vele steden in Jordanië. Mafraq, een stad in het noorden van Jordanië met ongeveer 70.000 inwoners, is één van die steden. Hier zijn meer dan 70.000 vluchtelingen naar toe getrokken. In deze stad heeft een kleine CAMA-gemeente zich het lot aangetrokken van de vele vluchtelingen en hebben besloten hen te gaan helpen.



In de eerste instantie zijn ze begonnen met het verstrekken van noodpakketten aan nieuwe vluchtelingen – door de kerk het “welkomspakket” genoemd. Inmiddels hebben meer dan 5.000 (voornamelijk moslim) gezinnen zo’n welkomspakket ontvangen. Daarnaast bleek er behoefte te zijn aan contact. Vrijwilligers uit de kerk bezoeken nu regelmatig ongeveer 300 gezinnen. Tijdens zo’n bezoek is er ruimte voor gesprek en het opbouwen van een (veilige) relatie. Vaak wordt een bezoek afgesloten met gebed voor de noden in het gezin.

Doordat er een tekort is aan onderwijs voor de vele kinderen, is in de kerk ook begonnen met het geven van onderwijs. Naast de gebruikelijke lessen van taal en rekenen, is er ook ruimte voor het verwerken van de vaak traumatische gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt. Voor de volwassenen is de kerk gestart met cursussen voor mannen én vrouwen om hen te ontwikkelen.

De kerk mag op deze wijze in Jezus naam een wezenlijke bijdrage leveren aan de noden van de vluchtelingen.

What's happening in our country and in the Middle East will not end soon. We are expecting a new wave of refugees to come to our country. So we are ready, we want to be ready and we are committed to help them more and more.

I am happy to be in this city. I don't think of any other city in the world, just to be here every day. I believe that God puts me in this city all these years, for this time and the time coming in the future.

The middle east has been a hard area for many years. A lot of planting but there is few fruits. But now we see a lot of fruits We feel now it is the harvest time.



Pastor Nour Sahawne, Alliance Church Mafraq Jordan



1. ONTMOET HET TEAM



De coördinatoren voor dit project zijn Fedde en Afke van der Meulen.

CONTACTINFORMATIE

Telefoonnummers:

Vast: 0512-371697

Mobiel: 06-47165832

06-47485520

Emailadres: vcjordanie@outlook.com

2. HET LAND – FEITEN EN CIJFERS

Jordanië (officieel: het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië) wordt bijna helemaal omringd door land. Het koninkrijk ontleent haar naam aan de rivier Jordaan die aan de westkant van het land de grens vormt met Israël en de Westelijke Jordaanoever. Ten Noorden grenst Jordanië aan Syrië, in het oosten met Irak en in het zuiden aan Saoedi-Arabië. In het zuiden heeft het land zo'n dertig kilometer kustlijn aan de Golf van Akaba. Er zijn verschillende landschapstypen in Jordanië met elk zijn eigen bijzonderheden. Er is de Jordaanvallei, het heuvellandschap in het westen van het land en in het oosten ligt de uitgestrekte woestijn, wat voor 90% het overheerste landschap van Jordanië is.

De aanwezigheid van zoveel woestijn heeft een grote invloed op het klimaat in Jordanië. Van mei tot oktober is het er droog en warm. De gemiddelde temperatuur dan is 32 °C. In de zomer kan het erg heet zijn met name in de woestijn en in de Jordaan vallei. Bovendien heerst er een hoge luchtvochtigheid wat in combinatie met de hoge temperaturen als onprettig kan ervaren worden.

Het regenseizoen, dat van november tot april loopt, brengt verkoeling en soms ook echte kou. Gemiddeld wordt het dan 13 °C. Dichter bij de Middellandse Zee valt meer regen, de gebieden daar verder van af zijn droger en aanzienlijk heter. Augustus is het op zijn warmst, januari is de koelste maand. Tijdens de winter die vrij koud is, kan er sneeuw vallen in de berggebieden. In de lente van februari tot mei staan deze berggebieden vol met planten en is het weer zeer zacht.

In Jordanië wonen bijna 10 miljoen mensen, waarvan de meesten (ruim vier miljoen) in de hoofdstad Amman. Andere steden zijn de badplaats Akaba, Az-Zarqa (de derde stad van het land), de universiteitsstad Irbid in het Noorden, Madaba, dat bekend staat vanwege de kerken en mozaïeken en Jerash met de grootste Romeinse ruïnes.

Het staatshoofd van Jordanië is koning Abdoellah II van Jordanië, die in 1999 zijn overleden vader Hoessein van Jordanië opvolgde.

De bevolking van Jordanië bestaat bijna helemaal (98%) uit Arabieren, waarvan waarschijnlijk de helft Palestijnen zijn (vluchtelingen na het ontstaan van de staat Israël). Van oudsher leven in Jordanië veel Bedoeïenen, maar de rondtrekkende groep mensen bestaat nu nog uit minder dan 1% van bevolking. Verder woont er een kleine groep Irakezen en Libanezen. Door de vele vluchtelingen die naar Jordanië zijn gekomen, vormen de oude en nieuwe vluchtelingen ongeveer 1/3 van de bevolking. Het spreekt een beetje voor zich dat bijna 98% van de bevolking moslim (het merendeel is Soenniet). Ongeveer 2% van de mensen in Jordanië is christen (meestal Grieks Orthodox, Syriërs en Kopten). Rooms-katholieke en oosters-orthodoxe christenen kunnen in vrijheid samenkomen voor kerkdiensten. Evangelische kerken worden door de overheid vaak niet erkend en kunnen vaak geen bouwvergunning krijgen. Het is niet toegestaan om te evangeliseren.

De druk is vooral groot voor christenen met een moslimachtergrond. Zij komen vaak in het geheim samen. Familieleden mishandelen hen, geven hen aan bij de autoriteiten of nemen hen de voogdij over hun kinderen af. Sommige christenen houden zich gedwongen schuil of zijn naar het buitenland gevlucht. Daarnaast zijn er naar schatting zo'n honderdduizend gastarbeiders te vinden uit Azië, vooral uit Indonesië.

3. DE KERK - MAFRAQ

Als snel na het begin van het conflict in Syrië, kwamen de eerste vluchtelinggezinnen naar Jordanië en de stad Mafraq. De leden van deze kleine Alliance kerk (zo'n 60 leden) hebben samen besloten een helpende hand te bieden aan deze vluchtelingen. In eerste instantie door het verlenen van noodhulp, maar ook al snel kwam de vraag om op bezoek te komen. In samenwerking met vele (buitenlandse) partners is daarna het werk gegroeid, zodat inmiddels vele duizenden vluchtelingen van hulpgoederen zijn voorzien en vele gezinnen bezocht konden worden.

4. WAT WE DOEN!

Binnen de kerk zijn een aantal gemeenteleden en buitenlandse werkers dagelijks bezig met activiteiten voor de vluchtelingen. Sommige vluchtelingen zijn al sinds het uitbreken van de burgeroorlog in de stad, anderen wonen er korter doordat ze eerst elders hebben gewoond of in het opvangkamp net buiten de stad hebben gezeten. De vluchtelingen hebben vooral een moslim achtergrond.

De activiteiten bestaan uit bezoekwerk, verzorgen van lessen (handwerken, taallessen, computerlessen etc.), registreren voor hulppakketten en het verstrekken hiervan. Ook is er door de kerk elders in de stad een school gestart waar zo'n 150 leerlingen dagelijks onderwijs krijgen. Voor deze werkzaamheden krijgen zij ondersteuning van vrijwilligers die voor korte termijn naar Mafraq komen.

Bezoekwerk

Met een vrijwilliger uit de kerk gaan we op bezoek bij een aantal van de gezinnen. Je kunt hierdoor in gesprek komen met de vluchtelingen. Ook is het vaak mogelijk een (bijbels) verhaal te delen en het gezin in gebed bij onze hemelse Vader te brengen.

Inschrijvingen en distributies

Nog steeds komen er vluchtelingen naar de stad die van een welkomstpakket worden voorzien. Twee maal in de week kunnen zij zich hiervoor inschrijven in de kerk. Wij worden ingezet om de vluchtelingen te begeleiden, te voorzien van thee en de meegekomen kinderen op te vangen en spelletjes met hen te doen. In de middag en avond gaan we met de medewerker van de kerk op pad om de hulpgoederen naar deze vluchtelingen te brengen.

School/kinderwerk

Van maandag tot en met donderdag wordt er elders in de stad les gegeven aan kinderen van vluchtelingen. Wij mogen hen helpen als "klasse-assistent" en andere voorkomende werkzaamheden op school. Tijdens de pauzes ga je met de kinderen naar buiten waar ze kunnen spelen en te eten en drinken krijgen.

Voor Jordaanse kinderen wordt er in de kerk één maal per week een kinderprogramma georganiseerd. Samen met de kinderwerker maken we een programma voor deze middag.

Op zaterdagochtend is er een voetbalprogramma met jongens in een sporthal in de buurt. Wij (de mannen) mogen hier meehelpen met de training. Een wedstrijd tussen de jongens en vrijwilligers is meestal een onderdeel van dit programma.

Assisteren in het community center

Zoals al eerder beschreven, worden in de kerk zelf diverse lessen gegeven. Wij mogen hier ook de leerkracht assisteren bij het lesgeven.

Vrouwenwerk

Tot slot is er voor vrouwen eenmaal per week een soort Alpha cursus waarin in een ontspannen sfeer te basis van het christelijke geloof gedeeld wordt. Dit gaat vaak met een handwerkje en koffie en thee. De vrouwen van de teams mogen hier in meelhelpen

De activiteiten vinden plaats op maandag tot en met donderdag en zaterdag. Het weekeinde is in Jordanië vrijdag en zaterdag. Met name op vrijdag (de gebedsdag) zijn er nagenoeg geen winkels en restaurants open. Omdat er op deze dag geen activiteiten te plannen zijn, zijn ook de medewerkers van de kerk dan vrij. Op zaterdag is er een beperkt programma en op zondag zijn er twee diensten. 's Ochtends is er een Arabische/Engelse dienst en 's avonds meestal een Arabische dienst.

Het is voor de vaste vrijwilligers/longtermers fijn dat er short termers als wij hen komen ondersteunen. Het geeft een stuk verfrissing en soms een nieuwe impuls aan deze longtermers. Vaak proberen we ook nog een ontspannen gezellig dagdeel te organiseren voor de longtermers. Ze voelen zich hierdoor gesteekt.

Als groep zullen we regelmatig samenkomen om met elkaar te delen. De kerk organiseert één maal per week een gezamenlijk ontbijt waarbij alle vrijwilligers aanwezig zullen zijn, ook van partnerorganisaties die elders in de stad werken. Het ontbijt wordt gevolgd door een dienst waarin plaats is voor delen, ontmoeten en bidden met elkaar.

Tot slot zullen we ook een aantal uitstapjes maken. Jordanië heeft een rijke (Bijbelse) historie waar we jullie mee naar toe willen nemen.

5. WAT KOST HET?

De reis kost ongeveer € 950,00 per persoon. Bij de prijs is inbegrepen: vlucht Schiphol – Amman v.v., vervoer in Jordanië, verblijfskosten, eten en drinken en de kosten van de uitstapje(s). Niet inbegrepen zijn de kosten voor het visum (40 JOD per persoon; ca. € 50,00-€ 60,00), reisdocumenten (paspoort), inenting en souvenirs.

6. FAQ

VOORBEREIDINGEN REIS

- ❖ **IS ER EEN LIMIET AAN DE GROEPSGROOTTE?**
Er wordt een maximum grootte van 12 deelnemers gehanteerd. Vol is vol.
- ❖ **ZIJN ER LEEFTIJSRESTRICIES?**
De minimumleeftijd is 18 jaar oud.
- ❖ **OP WELK VLEGVELD KOMEN WE AAN?**
Amman Queen Alia International Airport. Voor meer informatie, zie ook: <http://www.amman-airport.com>. De luchthaven ligt op ongeveer een half uur rijden van de hoofdstad Amman.
- ❖ **WAT ZIJN DE VISA-BENODIGDHEDEN?**
Met een Nederlandse nationaliteit hoeft er geen speciaal visum te worden aangevraagd. Bij aankomst op de luchthaven kan het visum ter plekke worden verkregen voor 40 Jordanese Dinar (JOD).
- ❖ **WELKE VACCINATIES HEB IK NODIG?**
Raadpleeg voor vaccinaties uw huisarts of GGD Reisvaccinaties (www.ggdreisvaccinaties.nl).
- ❖ **HOE BEREIDEN WE ONS VOOR?**
Vooraf aan de reis zullen we 2 maal samenkomen om ons voor te bereiden op de reis. Tijdens deze samenkomsten zullen we elkaar leren kennen, de cultuur leren kennen en het programma samenstellen. Voor aanvang van de reis krijgen alle deelnemers een deelnemersmap uitgereikt, waarin de informatie die nodig is voor de reis en de thuisblijvers is opgenomen.

OP REIS

- ❖ **WAT VOOR WEER KAN IK VERWACHTEN?**
Het weer is afhankelijk van het tijdstip van het jaar: in de winter is vrij koud – gemiddeld rond de 13 graden met 's nachts temperaturen rond het vriespunt. Doordat gebouwen slecht geïsoleerd zijn en wanden en vloeren van beton/tegels zijn, blijft het binnen kil. Er is geen centrale verwarming. Verwarmt wordt met gaskachelletjes en airco units. In het voorjaar is het aangenaam, zo'n 25-30 graden. In de zomer wordt het heet met hoge temperaturen (boven de 40 graden mogelijk).

- ❖ **HOE ZIEN DE ACCOMMODATIES ERUIT?**
We verblijven in de kerk. In het gebouw zijn gastruimtes beschikbaar. Mannen en vrouwen slapen gescheiden van elkaar in gezamenlijke slaapkamers. De maaltijden zullen we als groep zelf verzorgen of samen met andere vrijwilligers gebruiken. In het gebouw zijn een aantal keukens beschikbaar. In het kerkgebouw is een gezamenlijke woonkamer, waarin ruimte is voor gesprek en ontspanning met andere buitenlandse vrijwilligers en medewerkers van de kerk. Op het dak is een ruimte ingericht als gebedsruimte, waarin je kunt terug trekken voor gebed.
- ❖ **WAT VOOR ETEN EN DRINKEN KAN IK VERWACHTEN?**
Naast vele Midden-Oosterse gerechten, zijn er goed en gevarieerd groente en fruit verkrijgbaar. We gaan als groep zelf de inkopen doen en koken. Daarnaast zullen we ook kennis maken met de vele restaurants die de stad rijk is.
- ❖ **WELKE AANSLUITINGEN OP HET NETSTROOM KAN IK VERWACHTEN?**
In Jordanië is het voltage ook 220/230 volt. In de kerk zijn er verschillende typen stroomaansluitingen beschikbaar, zodat adapters niet nodig zijn.
- ❖ **WELKE VALUTA WORDT IN HET LAND GEBRUIKT?**
In Jordanië worden dinars gebruikt (JOD). 1 Dinar is ongeveer € 1,40. Rondom de kerk zijn een aantal geldautomaten beschikbaar. Ook is er op de hoek een wisselkantoor. De meeste banken rekenen wel een extra vergoeding voor een geldopname.
- ❖ **WAT KAN IK VERWACHTEN BIJ AANKOMST?**
Een warm welkom, goede accommodatie, vrijwilligers uit alle delen van de wereld. De voertaal in de kerk zal over het algemeen Engels zijn. Daarom is een redelijke beheersing van de Engelse taal een pre.

OVERIGE VRAGEN

- ❖ **HOE KOM IK IN CONTACT MET NEDERLAND?**
Binnen de kerk is er WiFi beschikbaar om met thuis te kunnen WhatsAppen etc. De beschikbare bandbreedte moet echter met meerdere vrijwilligers gedeeld worden, zodat niet altijd een goede verbinding gegarandeerd kan worden. Daarnaast zijn er ook enkele laptops beschikbaar, waar vrijwilligers gebruik van mogen maken.
- ❖ **WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE IN HET LAND?**
Ondanks alle onrust in de buurlanden is Jordanië wel degelijk veilig. Juist Jordanië is het land dat een soort veilige baken vormt tussen alle landen met onrust. Wel neemt de spanning iets toe. Zie ook de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor meer informatie (www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen).
- ❖ **WIE KAN IK CONTACTEREN BIJ NOODGEVALLEN?**
Noodnummers in Jordanië zijn: ambulance 191, politie 192, brandweer 193 of het algemene alarmnummer 911 (112 vanaf mobiele telefoons). De Nederlandse Ambassade in Amman is te bereiken via 00-962-6-5902200.