

PIONIER



CAMA  
ZENDING

Jezus  
is onze  
missie



Augustus 2019

# JEZUS IS ONZE MISSIE



De kerk hoort steeds dat ze veel te doen heeft in deze gebroken wereld: liefhebben, recht en gerechtigheid doen, omzien naar armen en eenzamen, genezen, vrijlaten, evangeliseren en discipelen maken... Maar wat is nu eigenlijk de kern van de missie van de kerk?

In de tijd dat CAMA begon (19e eeuw!) waren er sterke bewegingen gaande in de kerk. Thema's als redding, heiliging, genezing en de terugkomst van **Jezus** hielden de christenen erg bezig. Geen onbelangrijke thema's, maar wat was nu écht belangrijk?

CAMA kwam destijds met een antwoord, En reageerde op een manier die nog steeds geldt: **Jezus only!**".

**Jezus** is onze Redder. **Jezus** is onze Heiligmaker. **Jezus** is onze Heelmaker en komende Koning. Natuurlijk is **Jezus** niet te beperken tot vier dingen. Maar het punt is dat **Jezus** de bron, het middel en het doel is van elke gave die Hij geeft.

In de vele stemmen van vandaag over wat de missie van de kerk is, mag er één overheersen: '**Jezus is onze missie**'. **Jezus** is onze

gerechtigheid. **Jezus** verkondigt vrijlating van gevangenen. **Jezus** is arm geworden om velen rijk te maken. **Jezus** geneest lichaam en ziel. **Jezus** kan te midden van oorlog en geweld ware vrede brengen. **Jezus** is de Koning van het koninkrijk, en Hij zal de hemel op aarde brengen.

**Jezus is onze missie.**

**Boudewijn van Schoonhoven**  
Directeur CAMA Zending

WIJ GELOVEN DAT ELK  
PERSOON DE KANS MOET  
HEBBERN OM JEZUS TE LEREN  
KENNEN. DE GROOTSTE  
NOOD, ARMOEDE, ONRECHT  
EN VERVOLGING IS DAT NIET  
IEDEREEN DEZE KANS KRIJGT.

CAMA Zending

# MOSLIMJONGEN SEKOUBA KOMT IN HOOP KLINIEK IN AANRAKING MET JESUS

Agaath Bakker – Guinee



**Vandaag loop ik een Nederlandse supermarkt binnen en koop een fles ketchup. Vreemd genoeg doet het me even denken aan Sekouba uit Guinee. Sekouba is één van de vele patiënten die ik in de zes jaar dat ik bij Hoop Kliniek werkte heb ontmoet en niet snel zal vergeten. Ik ontmoette hem in juli 2018 toen hij werd opgenomen in Hoop Kliniek.**

## De traditionele bottenzetter

De vader van Sekouba vertelde tijdens de opname hoe zijn zoon in Hoop Kliniek is terechtgekomen. Sekouba was aan het fietsen en reed per ongeluk (of niet) door de tuin van een buurman. Deze werd erg boos en achtervolgde hem. Sekouba zette het op een racen, maar hij wist niet dat er iets verderop een greppel was. Daar viel hij in en kwam klem te zitten met zijn voet, waardoor deze brak. Een traditionele bottenzetter zette zijn botten weer recht tegen elkaar en maakte er een houten frame omheen. Op zich kan dit goed werken. Maar wat te vaak gebeurt, en in dit geval ook, het werd er

te strak omheen gedaan. Na drie dagen gingen de ouders van Sekouba naar het ziekenhuis want zij vonden het er niet goed uitzien.

## Operatie redt het leven van Sekouba

In het ziekenhuis werd aangegeven dat het er zeker niet goed uitzag. De tenen van Sekouba waren helaas niet meer te redden. Ze besloten vervolgens naar Hoop Kliniek te komen. Om het leven van Sekouba te redden. Inmiddels was het infectiegevaar door heel zijn lichaam flink gestegen. Een deel van zijn onderbeen moest geamputeerd worden. Een verdrietige, maar levensreddende ingreep voor Sekouba en zijn familie.

## Ketchup?

Sekouba is dapper, een doorzetter en een prachtig kind. Hij was ondanks de ingrijpende gevolgen van de ingreep erg blij dat hij nu geen pijn meer heeft. Zijn vader had hij gevraagd twee

flessen ketchup mee te nemen. De chirurg kreeg er één en de andere gaf hij later aan mij. Wat een geweldig gebaar! Na enkele weken kwam Sekouba terug in de kliniek en kan hij lopen, wat een wonder!

## Het Evangelie in Hoop Kliniek

85% van de Guinese bevolking is moslim. Zo ook Sekouba en zijn familie. Door hun verblijf in Hoop Kliniek komen ze in aanraking met het Evangelie! Ze kunnen er niet omheen. Er staan Bijbelteksten op de muur. De geestelijk verzorger van de kliniek gaat regelmatig bij de patiënten langs om ze te bemoedigen en bidt met ze als ze daarvoor openstaan.

## Moslim wordt christen

Pas vertelde de geestelijk verzorger dat er een vader van een patiënt bij hem langskwam. Hij wilde Jezus aannemen als zijn Verlosser. Zijn vraag was om dit niet aan zijn zoon te vertellen. De volgende dag kwam zijn zoon zelf bij de verzorger en gaf aan dat hij ook in Jezus was gaan geloven! Wauw!

## Bidden voor Sekouba

Terwijl ik dit artikel schrijf bel ik even met de vader van Sekouba. Het gaat goed met Sekouba. Zijn moeder en oma kreeg ik ook even aan lijn. Laten we voor deze familie bidden dat zij iets van Jezus mogen zien door ons heen in Hoop Kliniek en dat ze Hem zullen leren kennen als hun Redder. Wat een feest zal dat zijn in de hemel!



Sekouba met zijn vader



Familie Sekouba en Agaath



# PRAKTISCH WERK EN GETUIGEN VAN JEZUS GAAN SAMEN

Frans en Anna van der Meer\* - Gesloten land

**Nog even en dan gaan wij, Frans en Anna van der Meer, aan de slag in Arabië. Nadat we een aantal jaren korte reizen hebben gedaan vertrekken we binnenkort definitief naar het zendingsveld. Uiteraard gaan we daar praktisch aan de slag, maar het belangrijkste is dat we er zijn met een missie: de missie van Jezus.**

## Praktische werkzaamheden

Frans gaat onder andere als ICT'er aan de slag in het onderwijs aan Syriërs en gaat er computerles geven. Juist aan de generatie jonge mensen die sinds hun vlucht uit Syrië niet of nauwelijks meer naar school kunnen wil hij bereiken. Vanuit een community center krijgen ze onderwijs en morele ondersteuning om de draad weer op te pakken en te bouwen aan hun toekomst.

Anna gaat als verpleegkundige aan het werk. Samen met een klein team van therapeuten wil ze hen helpen. Met name in de gezinnen waar zorg hard nodig is en de nood hoog is. Zoals bijvoorbeeld in gezinnen met zieke of gehandicapte familieleden. Het sociale netwerk is er vaak erg klein, terwijl de zorgvraag schrijnend is.

## Aan de slag met een missie

Toch is ons grootste doel niet om praktisch aan het werk te zijn. We gaan naar dit gesloten land met een missie. We zijn gezonden om de boodschap van Jezus te brengen aan mensen met een hopeloze situatie. De Syrische vluchtelingen waaronder we gaan werken zijn nu al weer 8 jaar in omringende buurlanden. 8 jaar zijn ze zonder hun thuisland, soms zonder familie en vrienden, maar eigenlijk altijd zonder zicht op een hoopvolle toekomst.

Juist door onze werkzaamheden kunnen we contacten maken. En komen wij bij hen in hun leven en gezinnen binnen. Door de praktische werkzaamheden en aandacht heen laten we zien wie Jezus ook voor hen kan zijn. We gaan Bijbelverhalen met ze delen, met ze bidden, ons hart delen. We willen naast hen staan en hen steunen zodat we Jezus kunnen laten zien. Dat is onze missie!

# DOOR SEMINARS KOMEN THAI TOT GELOOF

Dick en Johanna de Koning - Thailand

**Onlangs verzorgden wij seminars voor ruim 160 Thaise gastarbeiders en 18 pastors die ook in Taiwan werken. Veel gastarbeiders zijn Boeddhist en slechts een klein deel van hen is actief in een kerkgemeenschap.**

De seminars hadden onderwerpen zoals: Wie ben ik? Wat is mijn persoonlijkheid? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Verslaving, het hoe en waarom? De meeste seminars waren niet per se christelijk, maar wel spreken tot de harten van de Thaise gastarbeiders.

Tijdens de seminars kregen de deelnemers vragen en testen om zelf aan de slag te gaan en in kleine groepjes te bespreken. Er ontstond veel herkenning en er begon openheid te komen. Dat is bijzonder, want de meeste Thai praten niet gemakkelijk over hun falen, maar gelukkig kwam er veel los.

Aan het einde was er ruimte voor

gebed. Deelnemers konden naar voren komen na een oproep waar ze vergeving voor wilden krijgen. Na gebed en een lang stil moment mocht het briefje door hen zelf versnipperd worden.

Maar het allermooiste was dat aan het einde van deze seminars ongeveer 5 mensen tot geloof kwamen! Ze ervoeren de heling en nabijheid van Jezus. Het is prachtig om te zien hoe mensen door middel van seminars verder komen in hun leven. Maar het is nog veel mooier als ze hierdoor Jezus leren kennen. In Jezus komen ze pas echt verder in hun levens.



# BID TOT DE HEER VAN DE OOGST

Gebed is één van de krachtigste wapens die christenen van God ontvangen hebben. Gebed is onmisbaar voor CAMA Zending. En daarmee ben jij onmisbaar voor CAMA Zending. Wil jij met ons meebidden?



DE OOGST IS WEL GROOT, MAAR ER ZIJN WEINIG ARBEIDERS. BID DAAROM TOT DE HEER VAN DE OOGST DAT HIJ ARBEIDERS IN ZIJN OOGST UITZENDT.

Lukas 10:2



## 10.02 uur gebed

Op het kantoor van CAMA Zending Bidden we minstens één dag per week om 10.02 uur dat Jezus nieuwe werkers uitzendt naar de minst bereikte volken. Bid jij mee? Zet dan je wekker op 10.02 uur en bid voor nieuwe werkers.



## Gebedskalender

Ook al ken je de zendingswerkers niet persoonlijk, toch kun je iets belangrijks doen.

Ga naar [www.camazending.nl/gebed](http://www.camazending.nl/gebed), schrijf je in voor de gebedskalender en ontvang elke maand persoonlijke gebedsberichten van zendingen.

COLOFON

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave van CAMA Zending.

79e jaargang, nr. 4.

**Oplage:** 5.600

© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.

 [www.facebook.com/camazending](http://www.facebook.com/camazending)

 [www.instagram.com/camazending](http://www.instagram.com/camazending)

**IBAN:** NL76 ABNA 0484674048

**BIC:** ABNANL2A

**KvK:** S41178941

### Stichting CAMA Zending

 Postbus 265, 3970 AG Driebergen

 0343 443392

 [info@camazending.nl](mailto:info@camazending.nl)

 [www.camazending.nl](http://www.camazending.nl)

**Vormgeving:** erwintendam.nl



**CAMA**  
ZENDING