

PIONIER



CAMA  
ZENDING

Getuigen  
van **Jezus** is  
**profeteren**



Augustus 2018

# GETUIGEN VAN CHRISTUS



Beste lezer,  
Deze editie van de Pionier staat in het teken van getuigenissen. Waarom? Het heeft een enorme impact om te horen wat Jezus door anderen heen doet. Wie Openbaring kent weet wat de impact van getuigenissen kan zijn, “want getuigen van Jezus is profeteren.” (Openbaring 19:10)

Johannes zit in de gevangenis omdat hij van Christus getuigde. Hij komt midden in gevangenschap voor een ontzagwekkende engel te staan en ziet overweldigende visioenen. Johannes kan niet anders dan zich aan de voeten van de engel werpen en hem aanbidden. “Aanbid God!”, roept de engel, “Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.” Alles wat Johannes gezien heeft gaat over Jezus. Daarbij, allen die in benauwdheid uitkomen voor Christus kunnen de inspiratie van Gods Geest verwachten om de juiste woorden te spreken. Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie.

Er staat veel op het spel voor hen die het getuigenis van Christus vasthouden, ook voor zendingen die vanuit CAMA Zending uitgaan. De aanvallen van de duisternis zijn soms erg

heftig, zoals we ook lezen in Openbaring. Toch breekt een menigte van getuigen uit in herhaalde “halleluja's”. Ze loven God voor Zijn overwinning. Ze zijn blij, jubelen en eren God.

Wanneer u in deze Pionier getuigenissen leest, aanbid dan God! En ontdek dat deze getuigenissen profetieën zijn, want wat Christus vandaag doet is een profetie van wat nog komen gaat.

**Boudewijn van Schoonhoven**  
Directeur CAMA Zending

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.



**WANNEER U IN DEZE PIONIER  
GETUIGENISSEN LEEST,  
AANBID DAN GOD!**



# GOD GAF ONS EEN VISUM

**In het land waar wij wonen en werken neemt het religieus nationalisme de laatste tijd sterk toe. Het raakt minderheidsgroepen, waaronder ook christenen. Van buitenlanders die het Evangelie verkondigen wordt steeds meer voorzichtigheid en creativiteit gevraagd om hier te kunnen blijven werken. Zo ook met de aanvraag van ons visum. Het was erg spannend of we het visum nog zouden krijgen.**

Normaal gesproken is de aanvraag van een visum een tijdrovend karwei. Het is niet even wat formulieren invullen, maar vaak dagenlang gesprekken voeren en wachten op een registratiekantoor. Dit keer moest ik voor een interview op kantoor komen en kreeg ik veel vragen, eerst over mij en daarna over de organisatie die mijn visumaanvraag deed. Het was best heel spannend of we toestemming zouden krijgen om te blijven.

Na ruim twee maanden kregen we dan eindelijk een woonvergunning. Wat een opluchting! We werden er sterk bij bepaald dat we hier niet op eigen initiatief kunnen zijn en het ook niet van eigen slimigheid

of bekwaamheid kunnen verwachten, maar van onze Heer Jezus Christus. Omdat Hij ons hier heeft gebracht zijn we hier. Wat we bij de volgende aanvraag het beste kunnen doen weten we nog niet, maar we zijn dankbaar dat de Heer na een spannende tijd de deur heeft geopend om hier een lichtje te mogen zijn. Het geeft ons een sterk besef van dankbaarheid en dat we hier alleen kunnen zijn als de Heer zelf de deur opent. En tot die tijd blijven we!

\*Vanwege veiligheidsoverwegingen is dit artikel geanonimiseerd



# VAN GEDETINEERDE ATHEÏST TOT CHRISTELIJKE VOORZITTER



Een zware tijd brak aan. Thiem moest nog twee jaar gevangenisstraf uitzitten, maar zat gelukkig in een gevangenis dichtbij. Elke week mocht zijn vrouw hem bezoeken en getuigen van de liefde van Jezus. Negen maanden lang hebben wij (CAMA zendingen Liêm en Hà) hem bezocht en hem tot Jezus mogen leiden.

Zijn vrouw was bang dat hij na zijn vrijlating zijn ongelovige vrienden zou volgen, maar dit gebeurde gelukkig niet. Zijn kinderen vroegen hem: "vader, ga jij met ons naar de kerk?" In het begin was het niet gemakkelijk, maar Thiem ging mee. Door gebed en liefde van zijn vrouw ging hij steeds vaker naar de samenkomst en groeide hij in geloof. Begin dit jaar werd hij zelfs verkozen tot voorzitter! Hij is heel actief en heeft

Thiem Pham woont al meer dan 30 jaar in Tsjechië, maar in 2011 werd hij opgepakt en in de gevangenis gezet. Zuster Huong, zijn vrouw, kwam precies een dag voor deze gebeurtenis tot geloof en moest daarna in haar eentje zorgen voor twee kleine kinderen.

verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn vrouw begeleidt het zangkoor en de kinderen zijn ook actief in de gemeente. Ze proberen een goed voorbeeld te zijn voor anderen, want hun getuigenis is een profetie

**VADER, GA JIJ  
MET ONS NAAR  
DE KERK?**

voor anderen. Wat in hun leven gebeurd is kan een voorbeeld zijn van wat God ook in andere levens kan doen.

God bewaart hen en zegene hen!

# ZENDING: VER WEG OF DICHTBIJ?

**Het is alweer 10 maanden geleden dat ik bij CAMA Zending aan de slag ben gegaan als communicatiemedewerker. Ik kwam hier om tot zegen te zijn voor anderen, maar wat ben ik zelf ook enorm gezegend! Het is indrukwekkend om te horen wat zendelingen op het veld meemaken en het is een voorrecht om daarbij betrokken te zijn.**

Samen bouwen we aan Gods Koninkrijk en zijn we geroepen om onder alle volken discipelen te maken. Zij als zending, ik als communicatiemedewerker. Om betrokken te zijn bij zending hoef je dus niet per se zending te worden! Ik heb gemerkt dat er veel meer bij komt kijken dan alleen een groep radicale zendelingen die zich inzetten in een ver land. Zonder een actieve achterban, trouwe bidders, gulle gevers en praktische vrijwilligers kunnen we weinig beginnen. Ik ervaar Gods leiding om op mijn

manier gehoor te geven aan Zijn roepstem. Hoe klein mijn aandeel ook is in het grote geheel van Gods Koninkrijk, ik blijf me er vol passie en liefde voor inzetten. U ook?



**Marcel Oosterkamp**  
Communicatiemedewerker  
CAMA Zending





## Gebed

Gebed en voorbede zijn enorm krachtig en hard nodig om ons zendingswerk te kunnen doen. Ook al kent u de zendingen niet persoonlijk, toch kunt u iets belangrijks betekenen. Bid u met ons mee? Lees op [www.camazending.nl/bidden](http://www.camazending.nl/bidden) hoe u gericht kunt bidden en onze maandelijkse gebedskalender kunt ontvangen.



## Geven

Zendingswerk heeft partners nodig. Sommige mensen worden zending, anderen hebben de kans om financieel betrokken te zijn. Wilt u onze zendingen ondersteunen of gericht geven aan een project van CAMA Zending?

Op de pagina [www.camazending.nl/doneer](http://www.camazending.nl/doneer) kunt u hier meer informatie over vinden.



## Gaan

CAMA Zending heeft als visie om onder de minst bereikte volken gemeenten te stichten. Heeft u interesse om te ontdekken of zending iets voor u is? We komen graag met u in contact om kennis te maken. Lees op [www.camazending.nl/zending-wordsen](http://www.camazending.nl/zending-wordsen) hoe je zending kunt worden en plan een informele koffieafpraak met onze directeur Boudewijn.

# Uitnodiging MISSIE.NU

22 september  
Kosten: 35 euro  
(inclusief boek & lunch)  
Hoofdspreker David Fitch

Komt u ook naar de nieuwste editie van MISSIE.NU op 22 september? Samen met ABC Gemeenten en Unie van Baptistengemeenten in Nederland organiseert CAMA Zending deze missionaire dag, vol inspiratie en toerusting.



THE PRESENCE OF GOD  
IS THE DOMINANT  
THEME, FROM GENESIS  
TO REVELATION

David Fitch

Voor meer informatie en aanmeldingen [www.missie.nu](http://www.missie.nu)

## COLOFON

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave van CAMA Zending.

78e jaargang, nr. 3.

**Oplage:** 5.600

© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.

 [www.facebook.com/camazending](http://www.facebook.com/camazending)

 [www.twitter.com/camazending](http://www.twitter.com/camazending)

**IBAN:** NL76 ABNA 0484674048

**BIC:** ABNANL2A

**KvK:** S41178941

### Stichting CAMA Zending

 Postbus 265, 3970 AG Driebergen

 0343 443392

 [info@camazending.nl](mailto:info@camazending.nl)

 [www.camazending.nl](http://www.camazending.nl)

**Vormgeving:** erwintendam.nl



**CAMA**  
ZENDING