

PIONIER



CAMA  
ZENDING

Senegal:  
De poort tot  
West-Afrika



Oktober 2019



Op het meest westelijke punt van Afrika, vlak voor de kust van Senegal, ligt een eiland met een Nederlandse naam: Gorée. Het is vernoemd naar Goeree-Overflakkee, in Zeeland. Wie denkt dat we trots mogen zijn heeft het mis. Het eiland staat namelijk symbool voor **slavenhandel**.

Ik denk terug aan een paar jaar geleden. Ik sta in het magazijn op Gorée waar de slaven gevangen werden gehouden. Beroofd van hun gezinnen. Zonder levenslust. Geketend. Gebrandmerkt. Het raakt me, maar toch zoek ik een uitweg waarmee ik kan zeggen dat wij Nederlanders er minder schuldig aan waren. Ik kijk uit over een eindeloze zee. Veel slaven hebben hun verscheping vanuit **Senegal** niet overleefd. En die het wel overleefden hadden geen leven. Ik ruik bijna het zweet. Ik voel de pijn. En ik schaam me ervoor Nederlander te zijn.

Vergis je niet! Er zijn niet veel onschuldigen in de slavenhandel. Afrikanen ontvoerden mannen en vrouwen van andere Afrikaanse stammen. Arabieren verhandelden ze aan Europeanen... En Europeanen: dat zijn wij.

Na een tijdje stap ik van het eiland af en ontmoet onze CAMA-zendingen in Senegal. Zij hebben hun families, banen en huizen verlaten om naar Senegal te komen. Eén gezin komt zelfs van het eiland Goeree-Overflakkee. Ze zijn verhuisd naar Senegal om

vrijheid te brengen. Vrijheid van armoede, van hopeloosheid, maar bovenal van zonde en dood. **Ze zijn gekomen om Jezus te brengen.**

Net als Jezus zijn zij gezonden 'om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken.' (Lukas 4:18-19)

Vanuit alle hoeken van West-Afrika werden slaven gebracht naar Gorée in Senegal, nabij Dakar. Het is ons gebed én onze verwachting dat de vrijheid van Jezus de andere kant opgaat. Vanuit Dakar en Senegal, vaak **de poort tot West-Afrika** genoemd, naar alle hoeken van West Afrika.

**Boudewijn van Schoonhoven**  
Directeur CAMA Zending

“

---

THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME  
BECAUSE HE HAS ANOINTED ME  
TO PROCLAIM GOOD NEWS TO THE POOR.  
HE HAS SEND ME TO PROCLAIM RELEASE  
TO THE CAPTIVES AND THE REGAINING

---

OF SIGHT

---

TO THE BLIND,  
TO SET FREE THOSE WHO ARE OPPRESSED,  
TO PROCLAIM THE YEAR  
OF THE LORD'S FAVOR.

-LUKE 4:18-19

---

# GROEI VAN HET EVANGELIE IN DAKAR

Door: CAMA-zendingen Jan & Tabitha Kieviet



**Het is een bruisende, bloeiende wereldstad, idyllisch gelegen aan de Atlantische oceaan. Bijna vier miljoen inwoners heeft de hoofdstad van Senegal: Dakar. Het staat bekend om zijn gastvrijheid, muziekcultuur en politieke stabiliteit. Eén van de belangrijkste centra voor handel en intellect/ educatie van Frans-talig Afrika, en een toegangspoor naar het Islamitisch gedeelte van Afrika. Sinds 2006 is er een strategische focus op dit land vanuit CAMA wereldwijd. In 2012 sloten wij ons aan en verhuisden naar Senegal.**

## Godsdienstvrijheid?

De overgrote meerderheid van de Senegalezen is moslim en religie is sterk verweven met de identiteit en het sociale leven in Senegal. Senegalezen streven naar het vreedzaam samen leven tussen etnische groepen onderling en tussen de religies. Godsdienstvrijheid staat dan ook hoog in het vaandel. In realiteit is het echter moeilijk voor mensen om Jezus te gaan volgen vanwege sociale uitsluiting.

## Weinig christenen

Jong gelovigen vinden een nieuw thuis in de verschillende kleine kerken. Omdat er weinig christenen zijn is het bereiken van de bevolking niet eenvoudig. De CAMA wil de lokale kerk

ondersteunen in haar missie het goede nieuws van Jezus Christus te brengen. Er zijn verschillende strategieën ontwikkeld die het mogelijk maken dichtbij de mensen te komen. We lopen met ze op en slaan bruggen voor een helende aanwezigheid van de kerk in de maatschappij: door business, medisch, muziek en bij nomaden.

## Door business evangeliseren

Het Dakar Ministry Center is een BAM-project dat hoogwaardige business trainingen aanbiedt aan eigenaren van het MKB. Het team



van christenen in het land bouwt relaties met zakenmensen, organiseert trainingen en doet de follow-up. De training zelf wordt gegeven door ervaren en succesvolle christelijke zakenmensen uit andere landen. We dienen de ondernemers en hopen dat ze Jezus leren kennen.

### Medische zending

Er zijn talrijke getuigenissen van Senegalezen die mede dankzij medische missie tot geloof zijn gekomen en de impact van dit is



werk enorm. Anders dan in bijvoorbeeld Oost- en Centraal-Afrika is er in Senegal geen geschiedenis van medische missie. En er zijn bijna geen christelijke ziekenhuizen. Maar we brengen hier snel verandering in. Samen met het lokale team wil CAMA de lokale kerken bekrachtigen om de medische missie te ontwikkelen. We starten nieuw posten op, trainen gezondheidswerkers, doen wetenschappelijk onderzoek en nog veel meer!

### Evangeliseren met muziek

Het hart van de Senegalees klopt op het ritme van de Mbalax-muziek.



Het is een drumritme dat alleen in deze regio voorkomt. Muziek raakt de Senegalees recht in zijn hart. In de muziek ervaren mensen de boodschap van waarheid en liefde Gods en zo brengt hun eigen cultuur hen een nieuwe boodschap. Samen met de Senegalese gospelzanger en componist Bernard Cissa (zie foto) werken we aan een beweging van christelijke muzikanten. Zo kunnen we impact hebben op een heel land!

### Nomaden leren Jezus kennen

Een vierde focus is het werk on de Fulani. Het grootste nomadische volk van Afrika dat woont in het Sahel gebied dat zich uitstrekt van Senegal tot aan Kameroen. Al jaren wordt er gebeden voor dit volk dat historische gezien een van de grootste verspreiders van de Islam in Sub-Sahara-Afrika is. En dat werkt! Er komen steeds meer nomaden tot geloof, er komen nieuwe kerken en discipelschap staat centraal.





## JOWAN EN LIENEKE SAMEN MET GEZIN VEILIG AANGEKOMEN IN SENEGAL

**Het avontuur is begonnen! Jowan en Lieneke en hun kinderen zijn afgelopen maand, samen met negen koffers, aangekomen in Dakar. Dakar is een kleurrijke stad, waar zo'n 4 miljoen mensen wonen. Ze hebben al ontdekt dat in de file staan niet alleen Nederlands is, en dat het er flink stoffig is. In hun nieuwsbrief schrijven ze dat er regelmatig de oproep tot gebed uit de moskee klinkt, dat armoede duidelijk zichtbaar is en de lokale mensen erg vriendelijk zijn.**

Na een voorspoedige vlucht werden Jowan en Lieneke opgepikt door teamleden van het internationale zendingsteam. De komende weken kunnen ze daar verblijven, in een groot huis in een veilige buurt. Een prima plek van waaruit ze de stad kunnen verkennen! En dat is dan ook wat ze de eerste dagen al gedaan hebben: veel rijden, winkels bezoeken en wat toeristische plekken bekijken. Het was fijn dat ze direct bij aankomst gebruik konden maken van hun eigen auto (met airco!). Een paar maanden geleden werd ze dit door een ander zendingsechtpaar aangeboden. Wat een zegen!

Naast het ontdekken van de stad beginnen de werkzaamheden langzaam uit te breiden. Jowan en Lieneke hebben al veel nieuwe mensen leren kennen. Op die manier krijgen ze allerlei bruikbare tips voor hun werk en het dagelijks leven in een nieuwe stad. Volgende week is er een welkomstfeestje met de hele CAMA-familie in Dakar.

Al met al een perfecte start van een nieuw seizoen in hun leven. De komende weken zullen Jowan en Lieneke hard op zoek gaan naar een nieuw huis. Ze bidden voor en zoeken naar een strategische plek, in een veilige buurt. Bidden jullie met ze mee?



# INTERVIEW MET ANCO EN EWIEN VAN BERGEIJK

## **Senegal wordt wel eens gezien als de poort naar West-Afrika, hoe ervaren jullie dat?**

“Onze technische bediening bestrijkt een heel aantal landen in West-Afrika. Zo komen we jaarlijks wel bij de Hoop Kliniek in Guinee, Bijbelscholen en radiostations in Burkina Faso. Om die reden vormt Senegal een soort logische gateway naar al deze verschillende landen. Daarnaast is Senegal beter op veel gebieden beter ontwikkeld dan andere West-Afrikaanse landen.”

## **De bevolking is (nog) overwegend moslim. Wat merken jullie daarvan in het dagelijks leven?**

“Alleen al de gebedsoproep uit de moskee meerdere keren op een dag herinnert ons daar. Ook hebben de mensen waarmee we in aanraking komen altijd wel een amulet bij zich (vanuit het animisme). Dat doen ze om het geluk die dag als het ware af te dwingen. Het gros van de mensen volgt religieuze wetten na, maar zijn niet gelukkig. Gelukkig mogen wij ze over Jezus vertellen!”

## **Hoe kunnen mensen zending ondersteunen?**

“Wat ons betreft is iedereen boodschapper van het Evangelie, op de plek waar God hem of haar geplaatst heeft. We hoeven daarvoor niet allemaal naar het buitenland. Soms lijkt het zelfs beter - gezien een bepaalde situatie - om de zending vanuit het thuisland te ondersteunen. En als mensen toch overwegen om zendeling te worden: ga dan naar een land zoals Senegal, waar minder dan 1 % van de bevolking christen is.”

## **Wat is jullie verlangen voor Senegal?**

“Dat de donkere deken over Senegal mag verdwijnen. En dat de lokale kerk, hoe klein ook in aantal, krachtig opstaat en op praktische wijze het Evangelie handen en voeten gaat geven. En natuurlijk actief de omgeving inleven. Ook (of juist?) als bijvoorbeeld een heel dorp energie krijgt, behalve de kerk en het huis van de dominee (waargebeurd!).”

# GEVEN DOOR NALATEN

Veel donateurs willen graag iets betekenen voor zending. Ze steunen CAMA Zending met een maandelijkse of eenmalige gift. Ook ontvangen we met enige regelmaat bericht dat mensen ons opnemen in hun testament. We vinden het nog steeds erg bijzonder om te horen. Elke nalatenschap helpt om de onbereikte volken te bereiken met Jezus.



## Door een nalatenschap komen moslims tot geloof

We mochten een tijd optrekken met een zuster die nadacht over haar nalatenschap. Haar hart lag in Franstalig West-Afrika en het was haar wens om door de lokale kerk moslims te bereiken. Ze kwam in contact met CAMA-zendingen en kerken in West-Afrika. Samen met haar hebben we een aantal bestemmingen gevonden. Door haar nalatenschap is een droom uitgekomen en kunnen we nu lokale gemeenten versterken en horen moslims in heel West-Afrika het Evangelie.



[www.camazending.nl/nalatenschap](http://www.camazending.nl/nalatenschap)



Plan een koffie-afspraak om door te praten

COLOFON

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave van CAMA Zending.

79e jaargang, nr. 5.

**Opplage:** 5.600

© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.



[www.facebook.com/camazending](https://www.facebook.com/camazending)



[www.instagram.com/camazending](https://www.instagram.com/camazending)

**IBAN:** NL76 ABNA 0484674048

**BIC:** ABNANL2A

**KvK:** S41178941

### Stichting CAMA Zending

Postbus 265, 3970 AG Driebergen

0343 443392

[info@camazending.nl](mailto:info@camazending.nl)

[www.camazending.nl](http://www.camazending.nl)

**Vormgeving:** erwintenharn.nl

**Fotografie:** Ewien van Bergeijk



**CAMA**  
ZENDING