

PIONIER



CAMA
ZENDING



De
geestelijke
wereld:
fabel of feit?



Oktober 2020

DE GEESTELIJKE WERELD: FABEL OF FEIT?

De Bijbel beschrijft voor ons twee sferen waar we in leven. De natuurlijke sfeer, zoals wij die kennen door onze zintuigen. **Maar ook een geestelijke sfeer.** Deze twee sferen beïnvloeden elkaar. De Bijbel leert in Efeze 6:12 'Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.' En in 2 Korinthe 10:4 'De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.'

In deze Pionier komen indrukwekkende verhalen voor van zendelingen die deze geestelijke wereld duidelijk ervaren. **Maar hoe herken je geestelijke strijd eigenlijk?** En welke wapens gebruikt onze tegenstander?

Ik geloof dat het doel van de duivel is om mensen als het ware arbeidsongeschikt te maken voor werk in het koninkrijk van God. De vader van de leugen (zoals Jezus hem ook noemt) laat je leugens geloven dat 'je niets waard bent', 'God je niet kan gebruiken' en vul zelf maar in.

Het kan zijn dat satan een bolwerk in je heeft waar je van bevrijd kunt worden door **de waarheid van Christus** over je leven aan te nemen en daaruit te leven. Daarnaast kan de tegenstander ook omstandigheden laten tegenwerken om je te ontmoedigen. En soms hebben demonen ingang gekregen om van binnenuit in de mens Gods werk te saboteren.

Maar Jezus' lijden, dood en opstanding hebben de overwinning voor ons gebracht. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (**Colossenzen 2:15**). Als we ons aan Hem toevertrouwen, wil Hij onze bevrijder zijn. Dan mogen we Hem toegewijd dienen, wetende dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde!



Gerrie Dijkstra
Administratief medewerker



**JEZUS' LIJDEN, DOOD EN
OPSTANDING HEBBEN
DE OVERWINNING
VOOR ONS GEBRACHT.**

“

TOVERDOKTER STUURT MENSEN NAAR DE KERK: HET GEVOLG WAS EEN OPWEKKING



📍 Suriname

Marco en Marjolein Schuurmans

Zondagmiddag. De telefoon rinkelt. Een gemeentelider uit een Surinaams dorpje belt in paniek op. Hij vertelt dat er grote problemen zijn. Negen jonge vrouwen zijn voor de aanvang van de samenkomst in de kerk gaan manifesteren. Gillen, brullen als een leeuw, en kronkelend als de bewegingen van een slang. De kerk was volkomen van slag. Wat te doen?

Massale bevrijding

We reisden snel af naar deze kerk, niet wetende dat de volgende 6 maanden in het teken van bidden en strijden zou staan. Waarna uiteindelijk ruim 180 (!) mensen werden bevrijd. Velen van hen kwamen hierdoor tot geloof. De lokale mensen kregen honger naar het Woord van God. De voorraad Nieuwe Testamenten binnen de kerk raakte al snel op.

Ervaring uit Nederland

In de jaren voordat wij naar Suriname werden uitgezonden waren wij in onze kerk in Nederland betrokken geweest

binnen het bevrijdingsteam. De opgedane ervaring bleek van onschatbare waarde te zijn bij deze stam niet-christenen, diep in de oerwouden van Suriname.

”
**De voorraad
Nieuwe
Testamenten
raakte al snel op.**

Toverdokters

In het verleden was Christus niet bekend bij deze prachtige mensen. De mensen waren gericht op de geestelijke wereld waarbij deze werd geduid via de vele toverdokters. Via deze toverdokters werden de geesten geraadpleegd bij bijzondere gebeurtenissen zoals ziekte of misoogsten.

Jezus is sterker

In het verleden was Christus niet bekend bij deze prachtige mensen. De mensen waren gericht op de geestelijke wereld waarbij deze werd geduid via de vele toverdokters. Via deze toverdokters werden de geesten geraadpleegd bij bijzondere gebeurtenissen zoals ziekte of misoogsten.

Materieel of geestelijk?

Ik denk dat we in ons Westerse bestaan best vaak in slaap gesust zijn. We vergeten hoe reëel de invloed vanuit de geestelijke wereld op ons dagelijks bestaan is. En zijn we te veel bezig met wat we kunnen zien, horen of voelen. Het materiële krijgt voorrang ten opzichte van de geestelijke wereld. Maar als je eens nadenkt: Hoe komt boosheid soms zomaar in je op? Of gedachten die je gelijk naar de prullenbak moet sturen? Zit hier misschien een geestelijke oorzaak achter?

Een virus

Net als een virus dat van buitenaf probeert je computer binnen te dringen en daar schade aan wil richten, zo probeert de boze vanuit de geestelijke wereld, duistere zaken in ons leven te bewerken. Wanneer je dat ontdekt en vergeving vraagt dan kom je van die last weer af. Jezus is sterker.

Meer dan overwinnaars

In onze maatschappij hebben kennis en ratio het besef van geestelijke invloed naar de zijlijn gedreven. De Bijbel leert het nodige over de geestelijke wereld. Wanneer we die lessen toe gaan passen ontdekken we de realiteit van de geestelijke wereld. En hoe we daarmee om mogen gaan. Dan krijgt de zin dat we met Christus meer dan overwinnaar zijn een nieuwe glans.

Niet bang

We hoeven geen angst te hebben voor de invloed vanuit de geestelijke wereld. Wel moeten we opletten vanuit welke bron we ons leven laten beïnvloeden. Wanneer we ons op Jezus richten en schuilen in de schaduw van de Allerhoogste zal de boze hard van ons weggelopen. Licht verdrijft de duisternis. Het is aan ons te kiezen waar wij staan. Waar sta jij?



VOOR DEBORA UIT AZIË IS GEESTELIJKE STRIJD GEEN VRAAG, MAAR FEIT



Gesloten land in Azië

Anoniem

Nog voor haar geboorte had de duisternis al een claim op Debora's leven gelegd. Zij zou het medium van haar familie en buren worden. Net als haar oma. Door manipulatie van de geesten en demonen zou ze voorspoed afdwingen voor de familie.

Maar de eeuwige God had een plan met haar leven. Hij trok haar uit de duisternis en bracht haar in Zijn Koninkrijk. Nu leeft ze voor haar Heer en Heiland en trekt ze de bergen in om het bevrijdende Evangelie te vertellen.

Waar de naam van Jezus wordt verkondigd is er strijd. Dat ervaart Debora ook. Samen met Chloë loopt ze over het smalle pad langs de bergwand. Een mand op hun rug, een sikkeltje in de hand. Ze zijn op weg naar Chloë's akkertje. Het oogstseizoen is aangebroken.

Bij de kleine akker aangekomen, rusten de vrouwen even uit. Chloë is hongerig, ze wil meer van Jezus horen. Deborah heeft haar al veel verteld. Chloë vraagt: 'waarom houdt God van slechte mensen?'. Deborah doet haar mond open om haar vraag te beantwoorden.

Maar plotseling voelt ze zich onwel worden. Ze wordt bibberig en draai-erig. Ze moet even gaan zitten. Opnieuw doet ze een poging om iets te zeggen. Maar de misselijkheid die ze voelt opkomen is zo sterk. Ze moet overgeven. Chloë brengt haar naar huis. Vermoeid valt ze in slaap.

Geestelijke strijd: fabel of feit? Voor Debora is dat geen vraag. Onverklaarbare gebeurtenissen zoals vandaag zijn haar niet vreemd. Vaker wordt het haar belet om te getuigen van Jezus; soms is het een mond vol zweren, soms acute doofheid en een andere keer valt ze zomaar flauw. Geestelijke strijd is werkelijkheid in haar dagelijkse leven en in het leven van degene die door haar getuigenis tot geloof komen.



KRU-KRIJGER OFFERT ZIJN KINDEREN



Guinee

Jon en Anja Erickson

Samen met Anja ben ik nu 35 jaar in Afrika. Niemand in Afrika is agnostisch. Bijna iedereen gelooft in een scheppende god die onbereikbaar en onkenbaar is. Ze ervaren dat geestelijke krachten overal aanwezig zijn en beïnvloed kunnen worden. Deze krachten kunnen aanwezig zijn in mensen, plaatsen of dingen. En ik ben genoeg op dit mooie continent om te weten dat dit niet slechts het inbeeldingsvermogen van mensen is die misschien ongeschoold of bang zijn. Het zijn geestelijke bolwerken met demonische krachten.

Een van mijn eerste vrienden in Afrika was een Bijbelschoolstudent. Zijn overgrootvader was een bekende "Kru-krijger". Hij bezat bovennatuurlijke krachten waarmee hij precies wist wanneer zijn vijanden kwamen om aan te vallen. Om deze krachten te behouden/versterken offerde hij al zijn kinderen op. Letterlijk.

De vrouw van deze krijger pleitte om één kind te laten leven. En zo gebeurde. Slechts één kind werd niet om het leven gebracht.

Een aantal generaties later werd mijn Bijbelschoolvriend geboren. Het bijzon-

dere van het verhaal is dat hij Jezus leerde kennen en een sterk geestelijk leider werd. Elke dag gaat hij om acht uur naar bed, staat hij middernacht op, en bidt hij tot 4 uur 's ochtends. Elke nacht.

Hij werd een geestelijke strijder die vecht tegen de geesteswereld die zijn overgrootvader aanbad.

En zo zijn er nog talloze verhalen die ik hier niet kan vertellen. De geestelijke wereld is echt. 100 % reëel. Niet alleen in Afrika, maar ook in Nederland.

GEVEN DOOR NALATEN

Veel donateurs willen graag iets betekenen voor zending. Ze steunen CAMA Zending met een maandelijkse of eenmalige gift. Ook ontvangen we met enige regelmaat bericht dat mensen ons opnemen in hun testament. We vinden het nog steeds erg bijzonder om te horen. Elke nalatenschap helpt om de onbereikte volken te bereiken met Jezus.



Nalatenschappen specifiek op maat

Geef aan het algemeen werk van CAMA Zending. Of laat na aan een specifiek project. Geef bijvoorbeeld voor het Koutalia Church Planting Initiatief in Mali. Of aan één van de andere projecten in dit land. We helpen je graag een project te vinden wat jouw hart heeft!



www.camazending.nl/nalatenschap



Plan een koffie-afspraak om door te praten

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave van CAMA Zending.

80^e jaargang, nr. 5. (Oplage: 5.600)

© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.



www.facebook.com/camazending



www.instagram.com/camazending

IBAN: NL76 ABNA 0484674048

BIC: ABNANL2A

KvK: 41178941

Stichting CAMA Zending

Postbus 265, 3970 AG Driebergen

0343 443392

info@camazending.nl

www.camazending.nl

Vormgeving: erwintenharn.nl



CAMA
ZENDING