

PIONIER



CAMA
ZENDING



Is dit het
waard?



April 2021

IS DIT HET WAARD?



Paulus moet wel gek zijn geweest! Als je leest wat hij allemaal moest doormaken als dienaar van Christus, dat is gewoonweg ondragelijk.

In 2 Korinthe 11 lezen we een indrukwekkende lijst:

Paulus moest keihard werken en had voortdurende zorg voor de gemeenten. Hij werd vastgezet in de gevangenis, geslagen met zweepen en stokken en werd gestenigd. Hij leed schipbreuk en was vaak in gevaar door rivieren, rovers, volksgenoten, heidenen en valse broeders. Paulus had slapeloze nachten, leed honger en dorst, was in gevaar door de kou en naaktheid was hem ook niet onbekend.

Maar Paulus bleef doorgaan met het verkondigen van Jezus.

Waarom deed hij dit? Wat was voor hem zoveel waard dat hij dit er allemaal voor over had? In 2 Korinthe 5:14 legt hij het uit: **'Want de liefde van Christus dringt ons. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.'** Paulus was gevangen door de eeuwige hoop die het Evangelie aan de mensheid biedt. Hij zag hoe gebroken levens heel werden. En ver boven alles was Paulus gegrepen door de liefde van Christus. En dat was hem álles waard!

Als CAMA Zending durven we ons niet te vergelijken met Paulus. Toch kennen wij die liefde van Christus. En die dringt. Waar onze Nederlandse samenleving waarde hecht aan comfort, maakbaarheid, het hier en nu, zelfontwikkeling en risicomijding, zien we zendingen dat opgeven voor iets groters: **voor iemand die veel meer waard is.**

In deze Pionier lees je wat vier zendingen drijft, wat het voor hun waard maakt. De nood voor het Evangelie voor mensen die nog niet van Jezus hebben gehoord. Levens die worden hersteld door Jezus. En boven alles, de liefde van en voor Christus zelf die dringt.

Jezus maakt dat het alles waard is. Alles.

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending

**WANT DE
LIEFDE VAN
CHRISTUS
DRINGT ONS.**

“





JA, HET IS HET WAARD!



West-Afrika

Heleen Veen

Bedreigingen, terroristische aanslagen en ontvoeringen komen steeds vaker voor in het land waar Heleen Veen woont en werkt als zendeling. Al jarenlang zet ze zich in om van Jezus te getuigen. Maar het gebied wordt steeds onveiliger. Toch is Heleen nog steeds in het land en maakt ze haar werk af. Onze vraag aan haar: is dit het waard?

'Ja het is het waard! Door de jaren heen heb ik veel mensen ontmoet en beter leren kennen. Gewone mensen, mensen die de Heer al kennen en hen die Hem nog niet ontmoet hebben. Vaders en moeders, grootouders, tieners en jonge kinderen. Ik heb hun levens gezien en hun gastvrijheid leren waarderen. Ik heb hun strijd gezien in diepe armoede en hoe men toch leeft in vertrouwen op de Heer. Hardwerkende ouders heb ik ontmoet die dol zijn op hun kinderen en kleinkinderen. Ouders die het beste willen voor hun kind en zich zorgen maken over hun tieners en jongeren of ze goed terecht komen en niet de verkeerde leiders achterna gaan lopen. Gelovigen die zo hopen dat hun nageslacht ook de God zullen volgen die ze zelf kennen en leerden volgen.

Zij zijn de redenen die alle stress en moeilijkheden de moeite waard maken. Enkele malen moest ik vertrekken van mijn woonplek vanwege terreurdreiging. Was het me dat waard om toch weer terug te gaan in de moeilijke omstandigheden? Ja! Waarom? Vanwege mensen die kostbaar zijn in Gods ogen en de moeite waard zijn om mijn leven mee te delen en Jezus liefde voor te leven. Als ik niet met pensioen zou gaan, dan zou ik willen blijven. Juist om een tegenwicht te bieden tegen de dreigingen van terreur. Om het licht van Christus te laten schijnen in de duisternis.'

WIJ WILLEN GEOORZAAM ZIJN AAN ONZE ROEPING



Portugal

Elmer en Hannah Verweij

Binnenkort zullen Elmer en Hannah met hun kinderen vertrekken naar Portugal. In een land met nog maar weinig evangelische christenen worden ze er zending. Ze moeten veel opgeven in Nederland. Zo hebben ze een uitgebreid sociaal netwerk en hebben de kinderen vriendjes om zich heen. Ook staan ze vol in de bediening in Nederland. Grotere veranderingen dus! Is dit het waard Elmer en Hannah?

'Jazeker! Voor ons geldt dat we gehoorzaam willen zijn aan onze roeping en niet met God willen leven in een 'wat als' gedachte. We zijn geraakt en met passie bewogen voor de mensen in Portugal, waar maar 0,4% christenen zijn die getuigen van een levend geloof! Dat is heel weinig en dat geeft de grote nood in de kerk weer. Juist in die duistere omgeving, waar religie, machtsmisbruik en occultisme termen zijn die mensen koppelen aan de kerk. We geloven dat we daar het licht van Gods liefde mogen laten zien en we daar herstel, verlossing en genezing mogen brengen.

Daarnaast geloven we dat God van iedereen vraagt om uit de comfortzone te stappen, alhoewel dat er voor iedereen anders uit ziet. Maar juist in

het onbekende worden we liefdevol gedwongen om op God te vertrouwen. Dit voelen we nog sterker als we denken aan onze kinderen, waar we natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor dragen. Tegelijkertijd zorgt God voor onze kinderen net zoals Hij voor ons zorgt en dat geeft rust en perspectief.

In het voorbereidingstraject is elke stap een nieuwe overgave. Onlangs hoorden we een nummer waarin werd gezongen dat we in elke nieuwe stap Gods beloften mogen profeteren. En dat is zo mooi om te doen! We zien dat Jezus op de juiste momenten voorziet. Ondanks onzekerheden willen wij ons op geen andere plek bevinden dan hier, midden in Gods wil.



Spanje

Ton en Agnes Zeeuw

HET DAKLOZENRESTAURANT

Ton en Agnes zijn al een aantal jaar met pensioen. Maar achter de geraniums zitten ze nog niet! Ze werken onder verslaafden en daklozen en sinds de uitbraak van de corona crisis is dit werk uitgebreid. Ze helpen nu ook een aantal gezinnen met een voedselpakket en praktische dingen. Ze hadden kunnen genieten van hun pensioen, maar ze kiezen voor een andere invulling van de dag. Er zijn voor die ander. Is dit het waard?

'Beslist! Zeker voor hen die beseffen wat Jezus voor de mensen heeft gedaan. Wij ondernemen hier aan de Spaanse zuidkust diverse activiteiten om er te kunnen zijn voor de mensen aan de rand van de samenleving. Zo verzorgen we al een aantal jaar warme maaltijden, onze gasten noemden het ook wel het daklozenrestaurant.

Onze basisuitgang is dat de mensen zich welkom voelen en deze plek als een veilige thuishaven ervaren. We helpen met kleding, met schoenen, haren knippen, met een pleister of een paracetamol. Voor het eten wordt altijd gebeden en gedankt en is er ruimte voor persoonlijk gebed. Eind februari liepen we een man tegen het lijf. Hij begroette ons enthousiast,

maar we herkenden hem niet meteen. Hij was namelijk enorm veranderd! We ontdekten dat hij eerder vaak langs kwam voor een maaltijd. Maar nu zag hij er verzorgd en monter uit. Hij wees steeds naar de hemel en dankte God en ons.

Samen met een vriend was hij op weg naar de kerk. Deze vriend herkenden we direct, en hij ons! Deze man was nog niet verlost van zijn verslaving. Toch had hij wel besloten om mee te gaan naar de kerk. Met het blikje bier nog in zijn hand. Maar hopelijk op weg naar nieuw leven! Jezus volgen is geen optie, het is een prachtige uitnodiging. Ja, het is alles waard!



WAAR DOEN WE HET NOG VOOR?



Noord-Afrika

Jaap en Maaïke

Jaap en Maaïke zijn zendelingen in Noord-Afrika. In het gebied waar zij wonen mag je mensen niet tot Jezus leiden, kun je opgepakt worden als je in het bezit bent van een Bijbel en word je vervolgd als je van Jezus getuigt. Het is dus een moeilijk gebied om zending te zijn. Toch zijn Jaap en Maaïke vol passie. Maar, is dit het waard Jaap en Maaïke?

'Is dit het waard? Het is een vraag waar je niet om heen kan. En een vraag die wij eerlijk gezegd ook niet altijd op dezelfde manier beantwoorden. Als we kijken naar onszelf, naar de offers die gebracht moeten worden door onszelf en de mensen om ons heen, dan hebben we wel eens de neiging om te zeggen "nee, dit is het niet langer waard."

Vooral op momenten wanneer er veel moeite, stress en frustratie is. Bijvoorbeeld wanneer we zien dat die ene persoon die zo geïnteresseerd leek in het Evangelie er voor kiest om Jezus niet te volgen. Of wanneer een persoon in de kleine huisgroep die door zijn houding en geroddel en trots niet meewerkt aan de opbouw van de gemeente, maar deze juist afbreekt.

Het zijn die momenten waarop we ons afvragen "waar doen we het nog voor?".

Daarom moeten we ook niet kijken naar onszelf of naar onze omstandigheden. We moeten met onze ogen gericht blijven op Jezus. Hij ging door het diepste lijden heen, omdat Hij wist dat dit het waard was. Dan kunnen ook wij dat kleine beetje ongemak doorstaan om mensen te helpen dichter bij Hem te komen. Dan kunnen ook wij getuige zijn in een duistere stad, zijn liefde in woord en daad tonen. En Zijn Naam verheerlijken. Dat is het waard. Hij is het waard.'

WAT IK HET GROOTSTE ONRECHT VIND?

Dat niet iedereen
de kans krijgt
om Jezus te leren
kennen.

Boudewijn van Schoonhoven
directeur CAMA Zending

www.no-choice.nl

JOIN
THE
HUB 

COLOFON

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave
van CAMA Zending.

81^e jaargang, nr. 2 . (Oplage: 4.500)

© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.

 www.facebook.com/camazending

 www.instagram.com/camazending

IBAN: NL76 ABNA 0484674048

BIC: ABNANL2A

KvK: 41178941

Stichting CAMA Zending

 Postbus 265, 3970 AG Driebergen

 0343 443392

 info@camazending.nl

 www.camazending.nl

Vormgeving: erwintendam.nl



CAMA
ZENDING