

PIONIER



CAMA
ZENDING

Gesloten voor
Jezus?



Februari 2022

GESLOTEN VOOR JEZUS?



Nederland zou je een gesloten land kunnen noemen, cultureel gesloten voor het Evangelie. Wanneer we mensen over Jezus willen vertellen, merk je weerstand. En toch, als we onze cultuur goed leren kennen, ontdekken we mogelijkheden en hebben we de vrijheid om aan elke Nederlander over Jezus te vertellen.

In veel landen in de wereld is het vertellen over Jezus niet alleen cultureel moeilijk, maar het is ronduit verboden. Andere heersende religies en ideologieën tolereren niet dat geloof in een andere God verkondigd wordt. Culturen komen in verzet. Overheden delen straffen uit. Familiebanden worden verbroken.

Levens staan op het spel.

De gevolgen zijn groot. Het betekent dat je als volgeling van Jezus verbannen kunt worden uit jouw familie. Je kunt je werk kwijtraken, je eigendom, ja zelfs je vrouw en kinderen. In sommige landen kan je in de gevangenis terecht komen als je Jezus volgt en verkondigt. Soms kost het je leven. CAMA zendingen kennen voorbeelden van lokale volgelingen van Jezus bij wie dit is overkomen.

Ook de CAMA zendingen in gesloten landen lopen risico's. Hoewel we voorzichtig zijn gaan we toch juist naar die plekken waar Jezus niet of nauwelijks zichtbaar is. **Op de duistere plekken willen we het licht**

van Jezus schijnen, discipelen maken en bouwen aan de lokale kerk. En dat is een flinke uitdaging! Een zending moet voorzichtig zijn om wel Jezus te verkondigen, maar zonder te veel aanstoot te geven die hem het land uitstuurt of erger.

En toch is Jezus dit allemaal waard. Hij is van oneindige waarde, onophoudelijke trouw, altijd aanwezig en grenzeloos sterk. **Hij is het waard om niet alleen voor te leven, maar ook om te verkondigen.**

Daarom lees je in deze Pionier twee verhalen uit gesloten landen. Vanwege de veiligheid hebben we de namen en foto's gefingeerd, maar ik hoop dat je geraakt wordt door de getuigenissen van **Sandra** en **Pramod**.

Boudewijn van Schoonhoven
Directeur CAMA Zending



“

**OP DUISTERE PLEKKEN WILLEN WE HET LICHT
VAN JEZUS SCHIJNEN, DISCIPELEN MAKEN
EN BOUWEN AAN DE LOKALE KERK.**

Moeten we soms niet wat meer uitstappen?

Sandra vertrekt komend jaar naar een gesloten land waar het levensgevaarlijk is om christen te zijn en waar op evangelisatie mogelijk de doodstraf gaat. Toch kiest deze jonge CAMA zendeling er voor om in dit land zending te zijn. Ze is zich bewust van de risico's, maar nog bewuster van de roeping die God gegeven heeft. Marcel Oosterkamp sprak haar om haar aan jullie voor te stellen en beter te leren kennen.

Dat is nogal wat Sandra! Zie je er niet enorm tegenop om binnenkort uitgezonden te worden?

Waarom kies je er voor om juist naar dit land te gaan? Is het niet gemakkelijker om een ander land te kiezen?

“ In tegendeel; ik kijk er enorm naar uit en kan niet wachten tot alle reisbeperkingen opgeheven worden zodat ik op pad kan. Mensen denken soms dat het ene land veel moeilijker is om in te werken dan het andere. En ja, natuurlijk zijn er bepaalde dingen waar ik straks extra voorzichtig mee moet zijn. Maar mijn toekomstige activiteiten in dit gebied, en ook wat strijd die daar bij komt kijken, zijn in de basis niet heel wezenlijk anders dan evangelisatie op de lokale markt in Nederland of het doen van zendingswerk in een minder heftig land.

“ Als we er op uit gaan met God dan gaat het er niet om of we voor gemak of 'het leuke' kiezen. We kiezen als mens graag voor gemak en comfort. Maar nergens in de Bijbel zegt God dat Hij ons een comfortabele reis heeft beloofd. Een behouden aankomst bij Hem thuis, dát is wel iets wat we zeker weten. Maar de route... dat is echt een ander verhaal. In de Bijbel staat het bomvol van de mensen die uit moeten stappen in dingen die ze liever niet willen, doodeng vinden of zwaar ongemakkelijk zijn. Dus waarom zou dit voor ons anders zijn? Sterker nog; in Johannes 16 zegt Jezus ons dat we het zwaar te voorduren krijgen in deze wereld. Dus je zou het ook om kunnen keren...; moeten we



Een behouden aankomst bij Hem thuis, dát is wel iets wat we zeker weten.

”

ons als kerk in het comfortabele westen niet afvragen waarom we hier juist wél zo bizar veel comfort hebben? Moeten we soms misschien niet wat meer uitstappen...

Niet iedereen kan zulke stappen nemen zoals jij, maar hoe kunnen mensen in Nederland bijdragen aan zendingswerk? Hoe belangrijk is een achterban?

“ Vanuit mijn ervaring in verschillende thuisfrontteams en in de vele jaren van mijn korte zendingsreizen weet ik dat een goede achterban cruciaal is. Mensen denken bij een

achterban al snel alleen aan geld, giften en financiën. Maar nog véél meer van belang is dat alles door gebed gedragen is. Zonder de vele vormen van gebed had ik al mijn eerdere reizen echt niet kunnen maken.

In situaties waarin ik normaal gesproken echt al lang mijn geduld zou zijn verloren, kwaad zou zijn geweest of misschien twijfel of angst had ervaren was dit nu bijna nooit het geval. Je merkt in zulke situaties echt hoe je door al het gebed dwars door alles heen gedragen wordt.

“WIJ GEVEN NIET TOE AAN DREIGING”

Uttar Pradesh is een deelstaat in India met 160 miljoen mensen en wordt gezien als de grootste zendingsuitdaging wereldwijd. Het is er verboden om christen te worden en door het overheidsbeleid hebben veel zendingen de regio moeten verlaten. Christenvervolging is aan de orde van de dag, maar toch brandt ons hart om deze regio te bereiken met Jezus. Samen maken we Jezus zichtbaar, juist op die plekken waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. Maar hoe moet dat nu?



God ging verder

Een voormalig CAMA zending vertelde ons het indrukwekkende verhaal van de kleine, maar groeiende kerk in Uttar Pradesh. Zelf was deze zending een aantal jaar achtereen betrokken bij een theologische opleiding die gelovigen uit de Hindibelt toerust om het Evangelie bekend te maken in hun omgeving. Helaas moest ook hij de regio vanwege verschillende redenen verlaten. Toch ging God verder.

Pramod

Eén van de voorgangers die de voormalige zending opgeleid had heet Pramod. Hij is een jongeman die tot geloof kwam nadat hij door een gebed tot Jezus volledig genas van huiduitslag. In eerste instantie moest hij vluchten voor zijn familie, omdat hij voor Jezus uitkwam. Maar later kon hij terugkeren. Zijn ouders kwamen daarna tot geloof en zijn volgelingen van Jezus geworden.

Dreigementen

Op een keer werd Pramod gevraagd om bij een christelijke bijeenkomst te spreken. Er kwamen echter meerdere dreigementen binnen. Als deze bijeenkomst door zou gaan zou hij aangevallen worden. Pramod besloot om toch te gaan en zei: 'Ik wil het Woord van God doorgeven, we gaan niet toegeven aan dreiging.' Toen Pramod vlakbij de locatie was zag hij een groep hindoefundamentalisten die de voorganger in elkaar wilden slaan.



Maar wat er toen gebeurde verbaasde iedereen.

Andere verwachting

Ze ontdekten dat Pramod de spreker zou zijn, maar hij werd niet in elkaar geslagen. Ze dachten dat het christendom alleen iets was van buitenlanders en hadden daarom verwacht dat er een buitenlander zou komen bij de christelijke bijeenkomst. Ze ontdekten dat Pramod iemand was van hun eigen kaste, dus ze lieten hem naar de bijeenkomst gaan. Pramod mocht die dag het Evangelie van Jezus doorgeven en had gesprekken met deze Hindoefundamentalisten die kwaad in de zin hadden.

En nu?

Niet elk verhaal eindigt zo mooi, maar wat is het geweldig dat het Evangelie van Jezus door mag gaan. Daar waar de deur voor buitenlanders gesloten worden, pakt de Indiase kerk ondanks de kleine omvang, tegenslagen en vervolging, de taak op. Op afstand mag CAMA Zending een bescheiden rol spelen in het trainen en ondersteunen van de lokale kerk. Hoewel we zelf niet in deze regio aanwezig kunnen zijn, kunnen we toch samen met jou van waarde zijn.

VOOR DE MILJARD 3

3 miljard mensen hebben

niet over Jezus gehoord.

Zij hebben niet de kans Hem

te leren kennen zoals Hij is, geen

toegang tot het Evangelie en niet de

keuzemogelijkheid om in Jezus te geloven.

Daarom willen wij meer zendingen uitzenden.

Maak jij dat mogelijk?

www.camazending.nl/doneer



COLOFON

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave van CAMA Zending.

82e jaargang, nr. 1.

Oplage: 4.500

© De Pionier verschijnt zes keer per jaar.

 www.facebook.com/camazending

 www.instagram.com/camazending

IBAN: NL76 ABNA 0484674048

BIC: ABNANL2A

KvK: S41178941

Stichting CAMA Zending

 Postbus 265, 3970 AG Driebergen

 0343 443392

 info@camazending.nl

 www.camazending.nl

Vormgeving: erwintenharn.nl



CAMA
ZENDING