

PIONIER |



CAMA
ZENDING



Van
eeuwigheids
waarde



September 2023

Jan Wolzheimer

Directeur
CAMA Zending



“Een mensenleven is hier niets waard”. Het zijn de woorden van een zendingsechtpaar in een Aziatisch land met wie ik een paar maanden geleden sprak. In het bewuste land sterven mensen aan ziekten die in het Westen gewoon behandeld zouden kunnen worden en de mensen zijn er gelaten onder. Voor dit zendingsechtpaar is dat een zwaar gewicht om mee te dragen. Ze kunnen onmogelijk alle mensen helpen, maar de wetenschap dat veel ziekten te behandelen zijn belast hun ziel.

Wat is een mensenleven eigenlijk waard? Dat hangt er helemaal vanaf hoe en vanuit welk land je kijkt. Zorginstituut Nederland adviseert dat in de zorg niet meer dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar moet worden uitgegeven. Een koude economische berekening die geldt voor Nederland maar in het Aziatische land waar ons zendingsechtpaar verblijft wordt dit bedrag niet eens gehaald. Sterker nog: het wordt niet eens berékend!

Als christenen kijken we theologisch naar deze vraag. Ieder mens is een schepsel van God. Bedoeld, bedacht, gevormd. Ik zeg wel eens: “Je was eerder aanwezig in Gods

gedachten dan in de baarmoeder van je moeder”. Geen mens is een vreemde voor God. Van oorsprong is de mens beelddrager van de Allerhoogste.

Wel kunnen mensen van hun maker vervreemden. Dat is intens verdrietig en daarom kwam Jezus als mens op aarde; om verzoening te brengen en te laten zien wie God is. Vanuit die missie van God richten we als CAMA Zending onze missie in en zenden we mensen uit onder mensen die vervreemd zijn van God. Juist als een cultuur zó vervreemd is van Gods oorspronkelijke bedoeling, dat een mensenleven niets meer waard is. Zendingen vormen dan een sterke tegenstem. God houdt van je en is op zoek naar verzoening en herstel voor jouw leven. Hij ziet je en Hij kent je. Die boodschap is kolossaal! Redding, verzoening en herstel in Jezus' machtige naam!

Daarom speuren we de kerkbanken af naar mensen die (net als Jezus) zichzelf durven uitgieten in een samenleving die vervreemd is van God en koortsachtig op zoek is naar verlossing.

Ben jij degene die we zoeken?

‘Kom eens kijken in mijn tuin’, zei God een aantal jaar geleden tegen een voormalig tabaksboer in Zimbabwe. Terwijl hij door de jungle liep, wees God hem erop dat alle planten gezond en sterk waren, zonder dat er geploegd werd. Hij zag hoe de jungle bedekt was met een deken van humus die ervoor zorgt dat de grond gevoed en beschermd wordt. Marco Schuurmans, CAMA Zending, vertelt over de landbouwmethode van Foundations for Farming die is gebaseerd op wat deze tabaksboer ontdekte, en hoe deze methode boeren wereldwijd uit de uitmoede helpt!

Als een lopend vuurtje

Marco Schuurmans en zijn vrouw Marjolein werken als zendingen onder de Wajana- Indianen in het binnenland van Suriname. Via een kennis kwam Marco in contact met Foundations for Farming (FFf). FFf heeft een alternatieve vorm

van landbouw ontwikkeld, die is gebaseerd op Bijbelse principes en waarmee een heel gezin kan leven van slechts een klein stukje grond. Het verlangen ontstond bij Marco om deze methode ook over te brengen op de Wajana's,

“God leidt het op een hele bijzondere manier”

Kracht van eenvoud

De methode is eigenlijk heel eenvoudig. In plaats van ploegen maakt de methode gebruik van plantgaten. De bodem om de gaten heen blijft zo onaangestast en kan herstellen. Na het zaaien leg je ‘mulch’ over de grond, vergelijkbaar met de humuslaag in de natuur. Zo droogt de grond niet uit in de zon en spoelt het niet weg in de regen. Ook houdt het onkruid tegen. Door gewassen af te wisselen, komen er stoffen in de bodem waar de volgende plant sterk van wordt. Spuiten is dan niet meer nodig. En ook kunstmest niet; boeren leren om compost te maken van de materialen om hen heen. Op deze manier krijgen ze met een kleiner stuk grond en minder moeite, meer opbrengst!



zodat ze niet meer onnodig bossen hoefden te verbranden. Via de overheid is er een bedrag beschikbaar gekomen om dit project mogelijk te maken. Trainers kwamen om de Wajana's te onderwijzen en zij geven op hun beurt de opgedane kennis en vaardigheden weer door. En zo verspreidt het zich als een lopend vuurtje over de hele wereld. Inmiddels heeft de overheid van Zimbabwe de methode door het hele

land uitgerold en is het land in staat voldoende voedsel te produceren voor haar inwoners én zelfs over te houden voor de export. Zo zijn er meerdere landen in Afrika die de methode toepassen, en nu lijkt het erop dat Azië en Zuid-Amerika het ook oppikken. Marco ziet dat God de ene deur na de andere opent. "God leidt het op een hele bijzondere manier en ik hoef er niets voor te doen!"

"De methode gaat over meer dan alleen landbouw."

Meer dan landbouw

FfF heeft een nauwkeurig systeem bedacht waardoor een gezin genoeg voedsel heeft voor het hele jaar. Op een stuk grond van ongeveer 1/16 hectare worden 52 rijen mais geplant, want van één rij kan een gezin een hele week eten. Veel boeren hebben wel meer dan anderhalve hectare aan grond, en met de extra grond kunnen ze een inkomen genereren zodat hun kinderen naar school kunnen. De methode gaat dus over meer dan alleen landbouw. En het gaat nog verder. Marco: "Mensen leren te doen wat God laat zien in Zijn schepping en treden in Zijn voetsporen. We leren Zijn principes op te volgen en mogen zien dat die werken. En als mensen vragen waar al deze wijsheden vandaan komen, verwijzen we ze door naar de Bijbel. Dit maakt de

landbouwmethode tot een prachtig waardevol instrument om het evangelie te delen." En zo zorgt een eenvoudige landbouwmethode ervoor dat Jezus steeds meer zichtbaar wordt en mensen niet meer in honger en armoede hoeven leven!

"Het stel ziet voor hun ogen hoe de methode mensenharten verandert."

Vrucht in Ghana

CAMA Zendingen Gaspar en Dorien wonen in Ghana en volgden dit jaar de FfF training in Zimbabwe. Nu hebben zij een demonstratieveld en trainen ze boeren die hetzelfde gaan doen. Het stel ziet voor hun ogen hoe de methode mensenharten verandert. Doordat boeren niet langer afhankelijk zijn van grote commerciële bedrijven en in plaats daarvan zélf voor hun gezin kunnen zorgen, groeit hun eigenwaarde. En zeker in

Afrika, waar er soms best wordt neergekeken op boeren, heeft dat een grote impact. Gaspar is dankbaar voor de mogelijkheden die het landbouwproject biedt om mensen te discipelen en ze over Jezus te vertellen. Zo heeft een man met wie Gaspar en Dorien veel samenwerken aan het project onlangs zijn leven aan Jezus gegeven! Gaspar en Dorien hopen op de lange termijn steeds meer boeren te verenigen en te trainen en ze Jezus' liefde te laten zien.

Jezus zichtbaar in de gezondheidszorg

"Er zijn meer mensen die in ziekenhuizen komen dan naar de kerk gaan."
Dokter Garence Boumda en dokter Alain Affangla uit Senegal bezoeken het CAMA Zending kantoor en vertellen over de noodzaak om Jezus zichtbaar te maken in het domein van gezondheidszorg. Garence en Alain hadden beiden het verlangen om te leren hoe ze in hun professe Gods liefde uit kunnen delen. Daarom richtten zij, samen met CAMA zending Tabitha, de UCMPS op, een vereniging die christelijke gezondheidswerkers in Senegal traint en bij elkaar brengt. Nu leiden ze een nieuwe generatie gezondheidswerkers op die straks niet alleen professionele zorg bieden maar ook nog eens Jezus laten zien aan de Senegalese bevolking!

Sleutelpositie

Veel mensenlevens beginnen en eindigen in ziekenhuizen. Daarmee biedt de gezondheidszorg sleutelposities voor het delen van het evangelie – aan mensen met allerlei achtergronden, en op belangrijke en soms cruciale momenten! Alain en Garence doen dit door, naast het geven van professionele zorg, met en voor mensen te bidden. Zo hebben ze al veel mensen kunnen bemoedigen. Ook de familieleden van patiënten, die soms meer gespannen zijn voor operaties dan de patiënt zelf, vinden steun in hun gebeden. Dankzij deze betrokkenheid zijn er bijzondere vriendschappen ontstaan en hebben Alain en Garence al veel mogelijkheden gehad om patiënten over Jezus te vertellen.

Waardevol onderwijs

Alain en Garence zien de impact die Gods liefde heeft op hun patiënten en leren nu aan hun studenten hoe ook zij hun geloof kunnen combineren met hun beroep. De studenten krijgen holistisch onderwijs en worden opgeleid tot competente gezondheidswerkers die mensen zien door de ogen van Jezus, vol liefde en compassie. "Als studenten terugkomen van stages, krijgen we vaak positieve feedback over hun houding en onderscheidende manier van werken" vertelt Alain. "Met de belangrijke waarden die de studenten meekrijgen maken ze straks echt een verschil in de medische wereld."

Studiebeurzen

Alain en Garence zijn in Nederland om te zien hoe

training van christelijke gezondheidswerkers er hier uit ziet en hopen kennis op te doen die ze met zich mee terug naar Senegal kunnen nemen. Daarnaast zijn ze op zoek naar sponsors; hun school is nog klein en het aantal studenten is groeiende. Ze zijn daarom op zoek naar mensen en instellingen die studiebeurzen beschikbaar willen stellen. Ze willen hiermee kerken en gemeenten stimuleren om jonge mensen uit hun midden aan te moedigen om te kiezen voor een baan in de zorg. Zo hopen zij te voldoen aan de grote vraag naar medisch personeel in Senegal, maar nog meer om de behoefte aan Jezus' liefde te vervullen in het land!



Wilt u een student ondersteunen met een studiebeurs?
Dat kan via camazending.nl/studiebeurs.

ONTDEK JOUW *Roeping*

Wereldwijd hebben 3 miljard nog nooit van Jezus gehoord, maar dat willen wij veranderen. Met hun eigen passies en talenten maken onze zendingen Jezus zichtbaar aan mensen die Hem nog niet kennen. Is dit ook jouw verlangen? Bekijk onze vacatures en ontdek jouw roeping!

Wij zijn onder andere op zoek naar zendingen voor:

- LANDBOUWPROJECT SENEGAL
- MEISJESONDERWIJS SENEGAL
- GEMEENTESTICHTING INDONESIË
- GEMEENTESTICHTING PORTUGAL
- VLUCHTELINGENWERK ITALIË
- JONGERENWERK TSJECHIË
- HOUSE PARENTS TSJECHIË



Een compleet overzicht van onze actuele vacatures vind je op [camazending.nl/vacatures](https://www.camazending.nl/vacatures).

Wist je dat we ook vacatures op maat maken?

COLOFON

Pionier (ISSN: 0032-0056) is een uitgave van CAMA Zending.

83e jaargang, nr. 2

Opplage: 4.200

© De Pionier verschijnt vier keer per jaar.

 www.facebook.com/camazending

 www.instagram.com/camazending

IBAN: NL76 ABNA 0484674048

BIC: ABNANL2A

KvK: S41178941

Stichting CAMA Zending

 Postbus 265, 3970 AG Driebergen

 0343 443392

 info@camazending.nl

 www.camazending.nl



CAMA
ZENDING